

Stagiaire aan het woord

Joanna



Ik zit in het vierde jaar van de opleiding Verpleegkunde. Ik ben de zorg ingegaan nadat ik tijdens een schooluitje ouderen mocht helpen met eten en drinken. Het voelde fijn om dit te doen.

Het was een bewuste keuze om stage te lopen in het Centrum voor Revalidatie & Herstel. Bij een andere organisatie werk ik met bewoners die langdurige zorg nodig hebben en ik wilde ook met cliënten werken die voorbereid worden om weer naar huis te gaan. Hier heb ik niet alleen een helpende rol, maar ook echt een motiverende rol. Dat spreekt mij aan.

Het is mooi om te zien dat er verbetering komt in de gezondheid van iemand. Sta je sterk in je schoenen, kies dan voor de zorg. Dankbaarheid krijg je niet altijd terug, maar dit werk doet je goed.

