

MENEER BOUWERIKS IS BEWONER VAN DE OPEN HOF

‘Samen maken we er wat leuks van’

De heer Bouweriks (89) woont al jaren met plezier in De Open Hof. 's Middags zit hij graag beneden, voor een kopje koffie en een glas wijn. Het diner eet hij 'lekker rustig' op zijn kamer. Maandelijks doet hij mee aan zijn favoriete activiteit. "Hij sleepte al veel prijzen mee naar huis."

Door Linda van den Dobbelsteen

Het voelde meteen vertrouwd in De Open Hof, omdat hij al in de buurt woonde, in Amsteldorp. "Dan heb je aansluiting, je kent mensen." Met zijn vrouw, haar foto hangt aan de muur in zijn kamer, koos hij destijds dit huis uit. Het uitzicht op de Fizeastraat is er licht en weids. Op tafel ligt een kleedje, er staan bloemen, vazen en porseleinen beelden. Goede vriendin Ria: "Daar houdt-ie van. Toen mijn moeder overleed heb ik wat van haar spulletjes aan hem gegeven. Samen hebben we er wat leuks van gemaakt."

Ria bezoekt 'Ome Ko', zoals ze hem noemt, bijna dagelijks, sa-



Meneer Bouweriks in zijn kamer in De Open Hof. Met zijn trouwe vrienden zit hij ook bijna dagelijks in de koffieruimte de dag door te nemen. "Ik heb het goed hier."

men met Ilse en Ruud. Ze leerde hem kennen toen haar moeder in De Open Hof woonde. "Sindsdien zijn we vrienden." Ilse was in diezelfde periode aan het revalideren in het huis. Met zijn drieën komen ze om een uur of halfdrie,

dan gaan ze naar beneden, naar de koffieruimte. Meneer Bouweriks: "Dan drinken we koffie, en een wijntje of twee, en nemen we de dag door." Ria: "Gezellig even klessebessen."

Hoe is het om in een verpleeghuis te wonen? "Nou, dat bevalt me goed. De medebewoners zijn leuk." Meneer Bouweriks gaat soms naar muziekactiviteiten, en doet in ieder geval altijd mee aan de maandelijkse bingo die soms

in huis en soms in het naastgelegen wijkservicepunt Hoekhuis gehouden wordt. "Dat vind ik leuk ja. Zie je die beer op de stoel? Die heb ik gewonnen." Ria: "Nou, je hebt ook wel eens vier prijzen mee naar huis genomen." Ze lachen. "En toen je die rubberboot won, weet je nog?" Hij knikt. Het zijn mooie herinneringen.

Meneer Bouweriks wordt al vroeg wakker, dan staat hij op en drinkt koffie. "Alles op m'n gemakkie. Dan ga ik naar beneden voor het ontbijt, en later voor de lunch op het Hofplein. Avondeten doe ik het liefst op mijn kamer, dat komen ze brengen. Daar is het rustig, fijn."

Eenzaamheid kent meneer Bouweriks gelukkig niet. "Daar heb ik weinig last van." Ria: "Hij gaat zijn gang wel, gaat ook lekker buiten zitten. Kletsen met bewoners." Meneer Bouweriks: "Er is heus weleens wat, maar ik heb het goed hier. Je hoeft er niet tegenop te zien. Ik zou zeggen: kom gewoon eens kijken."